

## Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013

που ασχολήθηκε με

### ΈΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό για να εμπλουτίσουμε τη σχέση μας με την Κωνσταντινούπολη - που ξεκίνησε με την ερευνητική εργασία με θέμα «Αγ. Σοφία-Κωνσταντινούπολη. Συνάντηση δυο θρησκειών-δυο πολιτισμών».

Θελήσαμε να γνωρίσουμε την ιστορία κάποιων Ελλήνων από την Πόλη που αποτελούν μέρος της σύγχρονης ιστορίας της περιπλάνησης των Ελλήνων ομογενών στον κόσμο.

Χωριστήκαμε σε ομάδες και «συναντηθήκαμε» με πρόσωπα που δημιούργησαν τη δική τους ιστορία με αφετηρία την Κωνσταντινούπολη και είτε έμειναν στην Κωνσταντινούπολη, είτε συνέχισαν τη ζωή τους στην Ελλάδα και αλλού, πάντα σχετιζόμενα με τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης.

Έτσι λοιπόν, συναντηθήκαμε με βαρύγδουπες φαναριώτικες οικογένειες στα σαλόνια τους. Τις οικογένειες των Κατακουζηνών και των Υψηλάντηδων, των Μαυροκορδάτων και των Παλαιολόγων, την οικογένεια του Σούτζου ή Σούτσου, την οικογένεια Καλλιμάχη και Μουρούζη (επιτέλους μάθαμε την προέλευση αρκετών οδών της Αθήνας!) των Ζαρίφηδων και των Μουσούρων.

Ξαναδιαβάσαμε με άλλη ματιά τους φαναριώτες ποιητές και συγγραφείς του βιβλίου της λογοτεχνίας μας. Τον Σούτσο, τον

Ραγκαβή, τον Παλαιολόγο τον Γρηγόριο. Αλλά συναντηθήκαμε για λίγο και με την Μαρία Ιορδανίδου και γνωρίσαμε και τον σύγχρονό μας Πέτρο Μάρκαρη. Ενδιαφέρουσες συναντήσεις!

Και επειδή η μαγειρική έχει μπει στη ζωή μας με πολλούς τρόπους, δεν αποφύγαμε τον πειρασμό να γνωρίσουμε μάγειρους. Και Τούρκους και Έλληνες. Και φυσικά (!) να μαγειρέψουμε και εμείς φαγητά της Πόλης. Και γλυκά από τις συνταγές του Κωνσταντινοπολίτη Παρλιάρου. Τα φάγαμε όλοι μαζί στο σχολείο. Σε εκδήλωση που ετοιμάσαμε.





**Μας φάνηκε πολύ επιτυχημένο το γευστικό ταξίδι μας. Έτσι μας είπε και ο Στέλιος Ελληνιάδης, ο Κωνσταντινοπολίτης δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός που είχαμε καλέσει στο σχολείο μας για να μας μιλήσει για την γεννέτηρά του, την Πόλη.**



**Και χαρήκαμε την συντροφιά του και το γλαφυρό του λόγο, λίγο πριν ξεκινήσουμε κι εμείς για την Κωνσταντινούπολη και γευτούμε από πρώτο χέρι τα καλά της**



και μυρίσουμε τα μπαχάρια της.



**Σεργιανίσαμε σε δρόμους που μας ταξίδεψαν σε άλλες  
εποχές**



**Δεν προλαβαίναμε να αποθανατίζουμε τον τόπο και τις στιγμές  
μας. Ειδικά στην περιοχή της Μεγάλης του Γένους Σχολής, από όπου  
αποφοίτησαν πολλοί από τους δημιουργούς μας**



**Αλλά και στο Ζωγράφειο**



**Παρέα με έναν ακόμα έλληνα δημιουργό. Τον αεικίνητο  
διευθυντή του Ζωγράφειου Σχολείου της Πόλης, κο  
Δεμιρτζόγλου:**





**Ήταν αυτονόητο πλέον για μας το πώς λειτούργησε το τοπίο στην  
έμπνευση των δημιουργών της Πόλης:**





-----

**Η Νικόλ μας μύησε στα μυστικά της βυζαντινής μουσικής και στα πατριαρχικά μουσικά μονοπάτια. Υποσχεθήκαμε στους εαυτούς μας ότι κάποια στιγμή θα ψάξουμε και θα γνωρίσουμε τους μουσικούς δημιουργούς της μουσικής μας παράδοσης.**

**Και φυσικά δε θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε το ενδιαφέρον των αγοριών μας για την ΑΕΚ. Ναι, υπάρχουν και εκεί δημιουργοί. Δημιουργοί μιας ομάδας που συνδέει το όνομά της με την Πόλη και την ιστορία των Ελλήνων.**

**Ο χρόνος περιόρισε τις «συναντήσεις» μας.**

**Έμειναν πολλά «σαλόνια» σημαντικών δημιουργών που δεν επισκεφτήκαμε. Τους το χρωστάμε.**



Είμαστε οι

**Αντωνίου Νίκος**

**Αρουκάτου Ιωάννα**

**Αλέξιου Γεωργία**

**Γαλακάτου Μυρτώ**

**Γεωργίου Μαριαμίνα**

**Γεωργιάδη Φοίβη**

**Γαρμπής Ορέστης**

**Αγραβαράς Δαμιανός**

**Γιαννακός Γεώργιος**

**Δαφνομήλης Αντώνης**

**Αραπάκης Παναγιώτης**

**Μαλτέζος Γεράσιμος**

**Μαθιουλάκη Ελένη**  
**Μαυρομάτη Μαρία**  
**Μικελάκου Ασημίνα**  
**Παγώνη Νικόλ**  
**Ποτήρη Μυρτώ**

**Και υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος ήταν οι**

**Παρασκευή Λεοντοπούλου**

**και**

**Μαρία-Αγγέλα Κατσικαλή**